

Gezi Kulübü'nden

Gezi Kulübü Uzakları Yakın Ediyor

Gezi Kulübü olarak üyelerimize yapmış olduğumuz katılım çağrımızın özünde, gündelik yaşamımızda "gezi kültürü"ne daha geniş bir yer açma çabası vardı... Bu çaba çerçevesinde, Gezi Kulübü çatısı altında bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızla birlikte deyim yerindeyse "uzakları yakın etmeye" çalıştık. Genellikle iki haftada bir çarşamba akşamları Yalınca salonundaki sessiz sedasız buluşmalarımızda birbirinden ilginç ülke sunuşları yaptık birbirimize...



Uzakları yakın eden sunuşların ilki Kosta Rika üzerineydi. Arkadaşımız Gonca Özgüt, haritaya bakacak olursak epeyce uzağımızdaki bu Orta Amerika ülkesinden etkileyici fotoğraflar eşliğinde ilginç izlenimler aktardı. Bizleri, Kosta Rika'nın gezilip görülesi yerlerinde, cadde ve sokaklarında, orkidelerle bezeli parklarında, börtü böceklerin mekan tuttuğu yemyeşil ormanlarında, meydanlarında, pazar yerlerinde gezdirdi; o yerlerin insanlarıyla tanıştırdı. Kosta Rika'nın "zengin sahil" anlamına geldiğini o gün öğrendim. Öyle ya: Kosta=Coast ve Rika=Rich... O güzel sunuştan geriye uzak ülke ezgileri eşliğinde akıp geçen birbirinden güzel fotoğraflar ve o fotoğraflara yansıyan insan manzaraları kaldı...

Bir başka çarşamba akşamı yolumuz Güney Afrika'ya düştü... 2012 yılındaki

Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığı bir ay boyunca Güney Afrika Cumhuriyeti'ni daha yakından tanıma olanağı bulmuştuk. Futbol heyecanı yanında o günlerden aklımızda kalan en önemli obje hiç kuşkusuz "vuvuzela" oldu. Bir tür tek sesli "zurna" diyebileceğimiz bu müzik enstrümanı, daha sonraları baş ağrıtıcı ölçüde geveze kişiler için de kullanılır oldu. Haritadaki yerini daha çok "Ümit Burnu"ndan bildiğimiz Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kentlerini; başkent Pretoria'yı, Johannesburg'u, Cape Town'ı bize arkadaşımız Emine Sönmez tanıttı. Emine Sönmez'in Güney Afrika'da görevli olduğu yıllardan biriktirdiği anıları, izlenimleri, duygu ve düşünceleri yansıtan fotoğraf sunumunu izlemek o gün hepimizi fazlasıyla memnun etti... Bir dönemin "apartheit" denilen ırk ayrımcılığına karşı özgürlük ve eşitlik savaşımının öncüsü Nelson Mandela ile, Nobel Edebiyat Ödülü

sahibi Nadine Goldimer ile, ünlü romanı "Ağla Sevgili Yurdum"un yazarı Alan Paton ile tanıdığımız Güney Afrika Cumhuriyeti, Emine Sönmez'in etkileyici sunumuyla bize artık daha yakındı...

Sonra yolumuz Ortaçağ İspanya'sına düştü. Bugüne değin İspanya'nın değişik bölgelerini bir gezgin olarak ilgiyle ve keyifle gezen İbrahim Berksoy, özlemle andığı Paco de Lucia'nın unutulmaz Flamenko ezgileri eşliğinde ortaçağ İspanya'sından kesitler sundu...

Yine bir çarşamba akşamı kendimizi "yüzyılların mirası" kültür ve uygarlık kenti Diyarbakır'da bulduk; bir başka çarşamba akşamı ise Çin'de... Arkadaşımız Fulya Doğan, her iki sunumunda da, çektiği birbirinden ilginç fotoğraflar eşliğinde, o fotoğraflardan yola çıkarak bizlere ilginç insan hikâyeleri anlattı.

Son olarak, yılbaşı gecesinden bir önceki çarşamba akşamı arkadaşımız Macit Öncel bir yılbaşı sürprizi yapıp geçmişe özlem dolu şansonlar eşliğinde bizleri Avrupa'nın başkenti Paris'e götürdü. O akşam Paris üzerine konuşurken, Şansonlar eşliğinde Paris fotoğraflarını izlerken bir kez daha anladık ki Paris yalnızca bir kent değildir; aynı zamanda Avrupa'nın kültür, sanat, edebiyat, lezzet, moda ve gezi merkezidir... Belki de Paris Avrupa'nın her şeyidir...

Alain de Botton'un Seyahat Sanatı adlı kitabında yazdığı "Nereye gitmemiz gerektiği konusunda bize tavsiyede bulunan çoktur ama neden ve nasıl gideceğimizi söyleyen yoktur..." cümlesinden hareketle, "gezi kulübü" olarak, iki haftada bir çarşambaları sessiz sedasız buluşup "uzakları yakın etmeye" çalışıyoruz... Sizleri de bekleriz...

